

ΚΙΝΗΣΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ των Λαοσθενιστών ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ 70 ΛΑΟΣΘΕΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Εδώ είναι οι πολιτικές διακηρύξεις του συμπολίτη μας Λαοσθένη και αυτών που τον ακολουθούν, των 70 Λαοσθενιστών στην νήσο Ικαρία, όπου δίνονται άμεσες προτάσεις και λύσεις για την παγκόσμια σήμερα καπιταλιστική οικονομική κρίση που μαστίζει το έτος 2011 όλες τις χώρες και ιδιαιτέρως τη δικιά μας πατρίδα την Ελλάδα.

Πιστεύουμε σήμερα ότι στην κρίσιμη πολιτική – οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Χώρα μας ένεκα του αδηφάγου καπιταλιστικού συστήματος, οι συμπολίτες μας θα ενστερνιστούν τώρα που είναι ευκαιρία τις δικές μας πολιτικοοικονομικές αρχές όπου ο λαός θα αποτελεί στο εξής τον κύριο εργοδότη της εξουσίας ενώ Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο & Δικαιοσύνη θα καθίστανται στο εξής ως εργολάβοι της εξουσίας που θα υπηρετούν τον εργοδότη της εξουσίας που είναι ο λαός μας.

Έτσι ο λαός μας θα πρέπει στο εξής να ελέγχει τους εργολάβους της εξουσίας (Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο & Δικαιοσύνη) εάν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εάν δεν την κάνουν τότε θα έχει τη δύναμη ο λαός μας θεσμικά να αντικαθιστά τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, Κοινοβούλια & Δικαιοσύνη.

Κατ' αυτόν τον τρόπο ο λαός μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Στρατό πρέπει να γίνουν στο εξής οι θεματοφύλακες του νέου αναβαθμισμένου Συντάγματός μας που πρέπει να το φυλάνε σαν κόρη οφθαλμού βάσει του οποίου θα υπάρξει στο μέλλον η πραγματική Δημοκρατία και η πραγματική Λαϊκή Κυριαρχία.

Αγαπητοί μας συμπολίτες

Με αυτό το παρόν Μανιφέστο μας θα γράψουμε όσο μπορούμε πιο περιληπτικά όλο το νόημα των πολιτικών μας διακηρύξεων που γράψαμε στο δοκίμιό μας εκ 23 σελίδων, για ένα νέο πολιτικοοικονομικό σύστημα διακυβερνήσεως της χώρας μας, μέσω του οποίου μπορεί ακόμα και άμεσα να δοθεί λύση (με θεωρητικά επιχειρήματα) για την παγκόσμια οικονομική κρίση και ιδιαίτερα για την οικονομική κρίση αυτή που μαστίζει ιδιαιτέρως την πατρίδα μας την Ελλάδα.

Έτσι για να έρθουμε αμέσως στο θέμα μας, επειδή εμείς είμαστε κάπως απελευθερωμένοι από τα κόμματα και τα ταμπού πολίτες, όπου στο παραπάνω δοκίμιο γράψαμε ότι αποδεχόμαστε τις πρωτότυπες πολιτικές αρχές και τη θεωρία ενός συμπολίτη μας με το ψευδώνυμο Λεοσθένης ή Λαοσθένης. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας από εμάς που αποδέχεται τις παραπάνω πολιτικοοικονομικές αρχές, μπορεί να λέγεται κι αυτός Λαοσθένης ή Λαοσθενιστής όπως το γράφουμε και το επεξηγούμε στο δοκίμιό μας όπου όλοι μας στο εξής θα λεγόμαστε Λαοσθένηδες ή Λαοσθενιστές η δε πολιτική θεωρία που θα προκύψει από εμάς θα λέγεται Λαοσθενισμός.

Τοιουτοτρόπως αυτή η θεωρία θα είναι πολύ υπέρτερη του Κομμουνισμού και του Σοσιαλισμού ως προς τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, και ακόμη περισσότερο υπέρτερη της θεωρίας του Δημοκρατικού Καπιταλιστικού Πολιτεύματος όπου οι πλούσιοι πολίτες γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.

Κατ' αυτόν τον τρόπο η ανωτέρω θεωρία του Λαοσθενισμού όπως θα δούμε παρακάτω καθιστά το λαό μας ως τον κύριο της εξουσίας του κράτους εάν και όποτε

αυτός οργανωθεί σ' ένα κυκλικό σχήμα όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ελέγχει τους άλλους συμπολίτες του όσο ψηλά και να βρίσκονται αυτοί αλλά ομοίως θα ελέγχεται κι αυτός ο ανωτέρω ελεγκτής πολίτης από τους άλλους συμπολίτες του. Δηλαδή ο ένας πολίτης θα μπορεί να ελέγχει τον άλλον αν κάνουμε όλοι μας καλά τη δουλειά μας για το κοινωνικό σύνολο που θα είναι το Κράτος των πολιτών.

Έχοντας λοιπόν έτσι τα πράγματα οι αρχές του Λεοσθένη βασίζονται σε τρεις πυλώνες επάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί η νέα θεωρία του Λαοσθενισμού. Έτσι οι τρεις αυτοί πυλώνες είναι οι κάτωθι:

Εδώ θα συγκρίνουμε την ευταξία της δικής μας κοινωνίας με την ευταξία μιας ιδανικής κοινωνίας

1^{ος} πυλώνας: Εδώ θα πάρουμε ως παράδειγμα την ευταξία της λειτουργίας μιας ιδανικής κοινωνίας. Τοιουτοτρόπως για να αποδείξουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η πατρίδα μας παίρνουμε ένα παράδειγμα του συστήματος της τέλει διακυβέρνησης ενός μικρόκοσμου κι ο μικρόκοσμος αυτός είναι ο οργανισμός ενός υγιούς ανθρώπου.

Έτσι την καρδιά την προσομοιάζουμε πως είναι η κυβέρνηση του οργανισμού μας. Τα κύτταρα τα προσομοιάζουμε πως είναι ο λαός του οργανισμού μας. Το αίμα που κυκλοφορεί από την καρδιά σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας φέρνοντας τροφή σ' αυτά και κάνοντας πάλι ανακύκλωση από τα κύτταρα στην καρδιά, το προσομοιάζουμε πως είναι το χρήμα του οργανισμού μας. Την δε τροφή μας που τρώμε για να συντηρήσουμε τον οργανισμό μας, την προσομοιάζουμε με την παραγωγή των αγαθών που παράγουν οι άνθρωποι δια μέσω της εργασίας τους για να συντηρήσουν τη χώρα τους.

Τοιουτοτρόπως όταν τρώμε αρκετά καλά έως πολύ το σώμα μας διογκώνεται και γίνεται από εύρωστο δυνατό έως εύσαρκο σωματώδη, καθότι τα κύτταρα μας γίνονται με την πολύ καλή διατροφή μας εύρωστα και δυνατά. Το αντίθετο γίνεται όταν δεν τρώμε ή τρώμε πολύ λίγο έως καθόλου, τότε το σώμα συρρικνώνεται και γίνεται αδύνατο έως λιπόσαρκο καθότι τα κύτταρα μας γίνονται άρρωστα και αδύνατα. Το αίμα μας όμως που κυκλοφορεί και κάνει ανακύκλωση τροφοδοτώντας όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας παραμένει το ίδιο είτε έχουμε γίνει ευτραφής εύσαρκοι είτε έχουμε γίνει αδύνατοι λιπόσαρκοι με τη διατροφή μας.

Την παραπάνω λοιπόν παραβολή μας την προσομοιάζουμε με μία ιδανική κοινωνία που θα κυβερνάται από μία δημοκρατική Κυβέρνηση – Κράτος με κατευθυνόμενη οικονομία που αρχίζουν όλα από την Κυβέρνηση – Κράτος πηγαίνουν στους πολίτες και καταλήγουν πάλι στην Κυβέρνηση - Κράτος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το χρήμα αρχίζει να ρέει από το Κράτος στους πολίτες για να αγοράζουν αυτοί όλα τα αγαθά τους που τα παρήγαγαν οι ίδιοι οι πολίτες, με την εργασία τους και ξανά θα καταλήξει το ίδιο χρήμα στο Κράτος και πάλι ξανά από το ανωτέρω Κράτος το χρήμα θα κυλήσει στους ίδιους πολίτες για να αγοράζουν πάλι οι ίδιοι πολίτες τα ίδια αγαθά που παράγουν αυτοί στη χώρα τους κ.οκ.

Το χρήμα όμως που ανακυκλώνεται από το Κράτος στους πολίτες και αντίστροφα από τους πολίτες στο Κράτος θα πρέπει να παραμένει στην ίδια ποσότητα είτε υπάρχει πολύ παραγωγή είτε λίγη παραγωγή όπως ακριβώς παραμένει στη ίδια ποσότητα το αίμα ενός υγιούς ανθρώπου που ανακυκλώνεται από την καρδιά σε όλα τα μέλη του σώματος ενός υγιούς οργανισμού είτε γίνουμε εύσαρκοι χοντροί είτε γίνουμε λιπόσαρκοι αδύνατοι.

Όταν όμως το αίμα δεν κυκλοφορεί καλά και συσσωρεύεται σε κάποιο σημείο του σώματός μας, τότε λέγουμε ότι ο οργανισμός μας πάσχει από θρόμβωση και ισχαιμία. Με θρόμβωση λοιπόν και ισχαιμία προσομοιάζουμε ότι πάσχει σήμερα το δικό μας πολιτικοοικονομικό σύστημα καθότι το χρήμα συσσωρεύεται σε κάποιους

υπερπλούσιους πολίτες στα χρηματοκιβώτια τους ή στα θησαυροφυλάκια των Τραπεζών. Όταν δε το αίμα του οργανισμού μας προσβληθεί από λευχαιμία κι έχει γίνει άχρηστο τότε το προσομοιάζουμε με κάποιο Κράτος όπου το χρήμα του προσβλήθηκε με πληθωρισμό και ως εκ τούτου έγινε άχρηστο.

Τοιουτοτρόπως με τις προσομοιώσεις που κάμαμε παραπάνω παρατηρούμε ότι το χρήμα που κατέχουμε όλοι μας δεν πρέπει να αποτελεί τον πλούτο της χώρας μας, αλλά το εργαλείο πάνω στο οποίο μεταφέρεται ο πλούτος της χώρας μας. Δηλαδή τα αγαθά που παράγουμε με την πρωτογενή παραγωγή μας μέσω της γεωργίας μας και τη δευτερογενή παραγωγή μας μέσω της βιομηχανίας μας με την εργασία μας. Εδώ βέβαια περιλαμβάνεται και η τριτογενής παραγωγή μας με τις οικοδομές που κάμουμε για να στεγαστούμε και τους δρόμους και γεφύρια που κατασκευάζουμε για να επικοινωνούμε μεταξύ μας για την ευκολία μας καλύτερα εμείς οι άνθρωποι.

Με άλλα λόγια νομίζουμε πως ο άνθρωπος για να εργαστεί οποιαδήποτε δουλειά και να μεγαλοργήσει θέλει μόνο τρία πράγματα 1ον θέλει την καλή διατροφή του, 2ον θέλει την καλή ένδυσή του και υπόδησή του και 3ον θέλει την καλή στέγασή του. Όταν έχει τις ανωτέρω τρεις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ο κάθε άνθρωπος τότε μπορεί να δημιουργήσει και τον παράδεισο επί της γης.

Όλο το ρευστό χρήμα στην Χώρα μας θα τοποθετηθεί στα θησαυροφυλάκια των Τραπεζών που θα γίνουν όλες κρατικές, οι δε πολίτες θα συναλλάσσονται μεταξύ τους μόνο με πιστωτικές κάρτες

2^{ος} πυλώνας: Εδώ θα πρέπει να μπει όλο το χρήμα της χώρας μας σε καραντίνα μέσα στα θησαυροφυλάκια των Τραπεζών που πρέπει να γίνουν όλες κρατικές χωρίς να υπάρχει απόρρητο καταθέσεων των αποταμιευτών. Δηλαδή με άλλα λόγια να βάλουν όλοι οι πολίτες τα χρήματά τους μέσα σ' ένα κορβανά του Κράτους που θα ελέγχεται άμεσα από την Κυβέρνηση – Κράτος, πού και πώς διακινείται αυτό το χρήμα.

Οι δε πολίτες με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας θα συναλλάσσονται για όλες τις δουλειές μεταξύ τους μόνο με πιστωτικές κάρτες όπως το σύστημα των κινητών τηλεφώνων. Π.χ. με τον τρόπο που ένας πολίτης έχει το κινητό του σε σύνδεση π.χ. με την εταιρία VODAFONE επί παραδείγματι για 300 λεπτά δωρεάν συνομιλίας του με άλλα τηλέφωνα όπως θα το είχε συμφωνήσει με την εταιρία,- έτσι ώστε βλέπουμε πως τόσο η ανωτέρω Εταιρία όσο και όλοι οι πολίτες συνδρομητές γνωρίζουν αναλυτικά ανά πάσα στιγμή ποιους έχουν καλέσει και από ποιους άλλους συνδρομητές έχουν καλεστεί στα τηλέφωνα τους και πόσος είναι ανά πάσα στιγμή ο υπολειπόμενος δωρεάν χρόνος ομιλίας που έχουν από την Εταιρία VODAFONE.

Συνεπώς ένα τέτοιο σύστημα συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες μεταξύ των πολιτών όπως είναι η λειτουργία των ανωτέρω κινητών τηλεφώνων θα θέλαμε να υπάρξει για όλους τους πολίτες της χώρας μας. Δηλαδή να μπορούν να βλέπουν τόσο το Κράτος όσο και οι πολίτες με τις πιστωτικές κάρτες τους, όπου όλοι τους είναι εργαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ακόμα εργάζονται ως επιχειρηματίες βιομήχανοι, εφοπλιστές κλπ.,- όλοι τους θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή με τις πιστωτικές τους κάρτες όπως τις περιγράψαμε πόσο εισοδήματα έχουν από την εργασία τους, πόσα είναι τα έξοδά τους και πόσο είναι το κέρδος τους και η αποταμίευσή τους στις τράπεζες.

Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο πιστεύουμε πως δεν θα μπορεί στο μέλλον να υπάρξει φοροδιαφυγή από κανέναν πολίτη, καθότι δεν θα έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τα χρήματά τους από τις Τράπεζες αφού θα συναλλάσσονται μεταξύ τους μόνο με τις ως άνω πιστωτικές κάρτες σε θεωρητικές μονάδες που θα ισοδυναμούν με ευρώ ή δολάρια. Αυτό όμως το κέρδος των μονάδων των εργαζομένων δεν θα φυλάγεται στις Τράπεζες για να τοκίζεται προς όφελος των πολιτών όπως γίνεται σήμερα,

αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, από το Κράτος θα ανακυκλώνεται το χρήμα στους πολίτες για να εργάζονται και να παράγουν έργα όπως ακριβώς γίνεται με την καρδιά μας που ανακυκλώνει το αίμα του οργανισμού μας ώστε να τροφοδοτεί τα κύτταρα μας για να εργάζονται και να συντηρούν τον οργανισμό μας.

Έτσι με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως η κυβέρνηση μας δεν θα δανειζεται χρήματα από τις εσωτερικές και τις εξωτερικές Κεφαλαιαγορές και το Δ.Ν.Τ. για τις διάφορες δουλειές της, αφού θα μπορεί από το κέρδος των εργαζομένων, δηλαδή από τις πλεονάζουσες κερδοφόρες μονάδες τους να πληρώνει με τις ίδιες ανακυκλωμένες μονάδες τους ίδιους τους εργαζομένους. Έτσι παρατηρούμε πως η Κυβέρνηση θα μπορεί στο μέλλον να παίρνει όλους τους εργαζομένους μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες κλπ. και να τους προωθεί όλους σε παραγωγικές εργασίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, - έτσι ώστε όλα τα αγαθά που θα παράγουν οι πολίτες να τα απολαμβάνουν οι ίδιοι οι πολίτες και μόνο από τα πλεονάσματα της παραγωγής τους θα γίνονται και εξαγωγές για να εισπράττει το Κράτος μας ξένο συνάλλαγμα, δολάρια ή ευρώ, ώστε να αγοράζει από άλλα κράτη τα προϊόντα εκείνα που δεν παράγονται εδώ στην Ελλάδα. - Εδώ εννοείται πως οι Έλληνες πολίτες που πηγαίνουν στο εξωτερικό για δικές τους εργασίες ή για τουρισμό θα έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μαζί τους ένα ποσό ξένου συναλλάγματος σε δολάρια ή σε ευρώ.

Έτσι ο λαός μας για να πάρει την εξουσία στα χέρια του πρέπει να ελέγχει άμεσα Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο & Δικαιοσύνη και πρέπει να οργανωθούν οι πολίτες μεταξύ τους με το σύστημα της πυραμίδας

3^{ος} πυλώνας: Τοιουτοτρόπως θα δημιουργήσουμε μία οργάνωση των πολιτών με το σύστημα της πυραμίδας και όπως το εξηγήσαμε αρκετά παραστατικά στο Δοκίμιο του Λεοσθένη η οργάνωση αυτή θα αποτελέσει στο μέλλον την κύρια δύναμη της εξουσίας του λαού. Δηλαδή ο λαός θα γίνει ο εργοδότης της εξουσίας του Κράτους, ώστε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Στρατό, οι τρεις ως άνω εξουσίες (Λαός, Πρόεδρος, Στρατός) θα είναι οι θεματοφύλακες του νέου αναβαθμισμένου Συντάγματός μας. Ενώ Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο και Δικαιοσύνη που θα διορίζονται από το λαό καθίστανται υποδεέστερες εξουσίες, δηλαδή μετασχηματίζονται σε εργολάβους της εξουσίας του Κράτους. Με άλλα λόγια γίνονται οι ανώτατες Υπηρεσίες της Χώρας μας όπου δεν θα κυβερνούν αλλά θα υπηρετούν τον εργοδότη της εξουσίας που θα είναι ο λαός μας, διότι αυτός θα έχει την κύρια δύναμη της εξουσίας (βλέπε το 4^ο τμήμα του Δοκιμίου του Λεοσθένη).

Έτσι για να καταλάβουμε καλύτερα πως θα είναι η οργάνωση των πολιτών ας πάρουμε π.χ. ένα μικρό Δήμο 10.000 ψηφοφόρων που ισοδυναμεί με τον αριθμό μιας συγκέντρωσης πολιτών σ' ένα κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Με αυτόν τον τρόπο αν οι πολίτες οργανωθούν σε ομάδες π.χ. 10 ατόμων η κάθε ομάδα η οποία θα έχει έναν εκπρόσωπό της που θα αλλάζει εκ περιτροπής και αν όλες οι ομάδες συνδεθούν μεταξύ τους αλυσιδωτά τότε θα έχουμε την κάτωθι διάταξη:

Άτομα 10.000 : 10 = 1.000 ομάδες με 1.000 εκπροσώπους 1^{ου} βαθμού

Άτομα 1.000 : 10 = 100 ομάδες με 100 εκπροσώπους 2^{ου} βαθμού

Άτομα 100 : 10 = 10 ομάδες με 10 εκπροσώπους 3^{ου} βαθμού

Αυτοί όμως οι 10 εκπρόσωποι του 3^{ου} βαθμού που θα μπορούν να έρχονται σε άμεση επαφή με τη βάση των 10.000 ατόμων στην ουσία δεν θα κυβερνούν όπως γίνεται σήμερα με τους Δήμους μας αλλά θα εκπροσωπούν τη θέληση και τη γνώμη της βάσης των 10.000 ατόμων και θα ελέγχουν τις πολιτικές και τα πεπραγμένα τόσο των Δήμων όσο ακόμα και της Κυβέρνησης εάν οι νόμοι που θεσπίζονται είναι δίκαιοι ως προς το Σύνταγμά μας για τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα του λαού μας.

Επίσης θα μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλο ένα παράδειγμα π.χ. για τις βουλευτικές εκλογές που γίνονται σ' όλη την επικράτεια σ' ένα σύνολο ψηφοφόρων π.χ. 10.000.000 ατόμων περίπου τα οποία άτομα εκτός από την ψήφο τους για την Κυβέρνηση και τους βουλευτές,- θα μπορούσαν οργανωμένοι μεταξύ τους να ελέγχουν απ' ευθείας εάν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι τρεις εξουσίες (Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο και Δικαιοσύνη), αφού πρώτα τα ως άνω 10.000.000 άτομα οργανωθούν μεταξύ τους σε μία συντεταγμένη δύναμη με την κάτωθι διάταξη :

Άτομα 10.000.000 : 10 = 1.000.000 ομάδες με 1.000.000 εκπροσώπους 1^{ου} βαθμού
Άτομα 1.000.000 : 10 = 100.000 ομάδες με 100.000 εκπροσώπους 2^{ου} βαθμού
Άτομα 100.000 : 10 = 10.000 ομάδες με 10.000 εκπροσώπους 3^{ου} βαθμού
Άτομα 10.000 : 10 = 1.000 ομάδες με 1.000 εκπροσώπους 4^{ου} βαθμού
Άτομα 1.000 : 10 = 100 ομάδες με 100 εκπροσώπους 5^{ου} βαθμού
Άτομα 100 : 10 = 10 ομάδες με 10 εκπροσώπους 6^{ου} βαθμού

Με την παραπάνω λοιπόν διάταξη των ομάδων των 10 εκπροσώπων 6^{ου} βαθμού αυτοί δεν θα κυβερνούν τη βάση των 10.000.000 ατόμων αλλά θα εκπροσωπούν τη θέληση και τη γνώμη της παραπάνω βάσης, όπου θα ελέγχουν την πολιτική και τα πεπραγμένα τόσο της Κυβέρνησης όσο και των δύο άλλων εξουσιών, του Κοινοβουλίου και της Δικαιοσύνης.

Για να δούμε δε κατά πόσο λειτουργεί αποτελεσματικά η παραπάνω διάταξη στην πράξη ως προς την επαφή της κορυφής με τη βάση και το αντίστροφο, πρέπει να πειραματιστούμε με μία δοκιμή π.χ. 1.000 πολιτών, μετά 10.000 πολιτών κ.ο.κ. κι αν πετύχει το πείραμα τότε θα βγάλουμε τα ρεαλιστικά συμπεράσματα μας όπου θα γράψουμε και τις λεπτομέρειες της νέας θεωρίας μας, αυτήν όπου ο εφευρέτης της Λεοσθένης και οι αποδέκτες της Λαοσθενιστές θα την συντάξουμε στο μέλλον, όλοι μαζί, όποτε μπορέσουμε.

Τα δύο λοιπόν ανωτέρω παραδείγματα της οργάνωσης των πολιτών με τη μέθοδο της πυραμίδας αποτελούν τον 3^ο πυλώνα των αρχών του Λεοσθένη και σε συνδυασμό με τους δύο άλλους πυλώνες θα οικοδομήσουμε όλοι μαζί τη νέα θεωρία μας της αταξικής κοινωνίας και της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας.

Όμως σε αυτό το σημείο νομίζουμε πως κάπου πρέπει να σταματήσουμε την περαιτέρω επεξήγηση των πολιτικών μας αρχών καθότι αυτή τη στιγμή γράψαμε ένα πρόχειρο πολιτικοοικονομικό Μανιφέστο για το κοινό, και όχι ένα σύγγραμμα μιας πολιτικής μας θεωρίας με όλες τις λεπτομέρειές της.

Όπως προείπαμε την ολοκλήρωση της Θεωρίας μας θα την γράψουμε με τον καιρό, εφόσον α) τις πολιτικοοικονομικές μας αρχές των τριών πυλώνων που επεξηγήσαμε ο λαός μας τις αποδεχτεί με ένα μαζικό κίνημα, έτσι ώστε όλοι μας μαζί εφευρέτες και αποδέκτες της νέας θεωρίας μας θα την ονομάζουμε «Λαοσθενισμό» όπου ο λαός μας θα αυτοκυβερνάται αφού θα είναι ο εργοδότης της εξουσίας και Κυβέρνηση εργολάβος της εξουσίας και β) εφόσον όλοι εμείς οι αποδέκτες της παραπάνω νέας Θεωρίας που θα ονομαζόμαστε Λαοσθενιστές, μελετώντας με τον καιρό τις επιπτώσεις της εφαρμογής των τριών πυλώνων της θεωρίας μας θα εμπεδώσουμε τελικά το τι πρέπει να προσθέσουμε, τι πρέπει να αφαιρέσουμε και το τι πρέπει να τροποποιήσουμε, ώστε να συντάξουμε οριστικά ένα εμπειριστατωμένο σύγγραμμα της όλης Θεωρίας μας με όλες τις λεπτομέρειές της.

Έτσι παρακάτω θα γράψουμε επιγραμματικά κάποιες ακόμα προϋποθέσεις που θα πλαισιώνουν τη Θεωρία του Λαοσθενισμού και αυτές είναι οι ακόλουθες:

Κατάργηση των Κομμάτων

1^{ον}) Με το νέο τρόπο διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές μας τα κόμματα καταργούνται καθότι δεν αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα το λαό αλλά ο λαός αντιπροσωπεύει τα κόμματα (βλέπε τμήμα πρώτον του Δοκιμίου μας).

Κατάργηση του συντεχνιακού συνδικαλισμού

2^{ον}) Ο συντεχνιακός συνδικαλισμός καταργείται καθότι δε θα έχει κανένα νόημα διότι α) οι πολίτες που θα είναι πολυτεχνίτες θα εργάζονται μόνο για το όφελος του κοινωνικού συνόλου από το οποίο θα εκπηγάζει και το ατομικό τους όφελος.

β) οι ίδιοι οι πολίτες θα αποτελούν την κύρια εξουσία του κράτους και όχι η Κυβέρνηση όπως είναι σήμερα. Συνεπώς όταν οργανωθούν οι πολίτες με το σύστημα της πυραμίδας όπως προείπαμε αυτοί τελικά θα διορθώνουν και τους νόμους προς το συμφέρον όλων των πολιτών χωρίς εξαιρέσεις όπως το επεξηγήσαμε στο τρίτο τμήμα του δοκιμίου μας.

Η ελληνική γη ανήκει σε όλους τους Έλληνες πολίτες

3^{ον}) Όλη η ελληνική γη ανήκει σε όλους τους Έλληνες πολίτες και θα αξιοποιείται όλος ο επιφανειακός και υπόγειος πλούτος της χώρας μας προς χάρη του κοινωνικού συνόλου.

Οι Έλληνες πολίτες θα έχουν μόνο τη διαχείριση της μεγάλης κινητής και ακίνητης περιουσίας

4^{ον}) Κανένας Έλληνας πολίτης δε θα μπορεί να έχει δικιά του μεγάλη ακίνητη και κινητή περιουσία και να την κάνει ότι θέλει, εκτός από μία κατοικία του με το περιβόλι της εκτάσεως το πολύ 1 στρ. Τη μεγάλη ακίνητη και κινητή περιουσία με πολλά στρέμματα γης, με πολλά σπίτια και κτίρια, με εργοστάσια, πλοία κλπ. οι ιδιώτες θα έχουν μόνο τη διαχείρισή τους. Δηλαδή θα έχουν το δικαίωμα την παραπάνω μεγάλη περιουσία να την διαχειρίζονται ως αφεντικά, υπό τον όρο όμως ότι θα την εργάζονται μαζί με τους άλλους συμπολίτες τους και μόνο για το όφελος του κοινωνικού συνόλου από το οποίο θα προέρχεται και το ατομικό τους όφελος.

Τοιουτοτρόπως τις μεγάλες κινητές και ακίνητες περιουσίες οι διαχειριστές τους δεν θα έχουν το δικαίωμα ούτε να τις πουλάνε σε άλλους αλλά και ούτε να σταματάνε την λειτουργία τους, καθότι εδώ επεμβαίνει η πολιτεία και τις παραπάνω μεγάλες περιουσίες που αποδίδουν για το Κράτος έχει το δικαίωμα να τις δώσει μετά σε άλλους νέους διαχειριστές να τις εργάζονται για το κοινωνικό όφελος.

Καταργούνται οι Εφορίες και όλες οι Τράπεζες γίνονται κρατικές

5^{ον}) Με το νέο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας μας καταργούνται οι Εφορίες και σταματάνε οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, φορολογικές δηλώσεις κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας καθώς και οι έμμεσοι φόροι στις τροφές και στα καύσιμα. Όλα δε αυτά γίνονται καθότι όπως επεξηγήσαμε προηγουμένως και στο Δοκίμιό μας, το χρήμα στο εξής δεν αποτελεί τον πλούτο μιας χώρας αλλά αποτελεί το εργαλείο μέσω του οποίου μεταφέρεται στους πολίτες ο πλούτος της χώρας τους που είναι η πρωτογενής (γεωργική) και η δευτερογενής (βιομηχανική) παραγωγή.

Έτσι εφόσον το χρήμα θα μετατραπεί σε μονάδες όπως είπαμε αυτό θα συσσωρεύεται σ' έναν κορβανά του Κράτους, όπου θα ανακυκλώνεται από το Κράτος στους πολίτες και το αντίστροφο από τους πολίτες στο Κράτος,- έτσι ώστε όλα τα εισοδήματα των πολιτών σε μονάδες θα ελέγχονται ηλεκτρονικά και αυτόματα από την Πολιτεία.

Οι χαμηλόμισθοι πολίτες θα ενισχύονται με ειδικά επιδόματα

6^{ον}) Εκείνοι δε οι πολίτες που θα παίρνουν τα χαμηλότερα εισοδήματα σε σύγκριση με τους άλλους συμπολίτες τους, η περίπτωση τους θα ρυθμίζεται άμεσα και ηλεκτρονικά από την Πολιτεία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε θα παίρνουν επιπλέον μονάδες ως επίδομα στα εισοδήματά τους έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, μηδενός εξαιρουμένου, θα ζουν αξιοπρεπώς και βέβαια χωρίς σπατάλες αλλά και χωρίς ελλείψεις.

Με άλλα λόγια ένας χαμηλόμισθος εργαζόμενος για τη σωστή διατροφή του που θα παίρνει σύμφωνα από γνωμάτευση διαιτολόγου γιατρού, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον πλούσιο εργαζόμενο, καθότι όσες θερμίδες και βιταμίνες θα συστήσουν οι γιατροί να τρώνε ημερησίως οι χαμηλόμισθοι πολίτες, τις ίδιες θερμίδες και βιταμίνες θα συστήσουν να τρώνε και οι πλούσιου πολίτες.

Το λέμε αυτό για να καταδείξουμε τη ματαιοδοξία που διακατέχει σήμερα τους ανθρώπους να κερδίζουν και να αποθηκεύουν όσο μπορούν περισσότερα χρήματα εις τα χρηματοκιβώτια τους και στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών που θα τα πάρουν μαζί τους όταν αποβιώσουν.

Τοιουτοτρόπως μπορούμε να πούμε πως αν υπάρχει κάποια δικαιολογία στους πλούσιους πολίτες για την οικονομική τους ασφάλεια με το παρόν καπιταλιστικό σύστημα διακυβέρνησης όλων των χωρών, δε θα υπάρχει καμία δικαιολογία για τους πλούσιους η αποθήκευση χρημάτων σύμφωνα με το νέο σύστημα της Θεωρίας μας του Λαοσθετισμού που πιστεύουμε ότι κάποτε θα επικρατήσει.

Η διαφορά εισοδημάτων σε μονάδες πλούσιων και φτωχών θα καθορίζει και την βαθμολογία που θα παίρνει ο καθένας για τη συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο

Κατ' αυτόν τον τρόπο η διαφορά εισοδημάτων σε μονάδες μεταξύ των πλούσιων υψηλόμισθων και των χαμηλόμισθων πολιτών θα καθορίζεται με βαθμολογία του καθενός ανάλογα με τις μονάδες του που κερδίζει το μήνα. Έτσι ενώ ο χαμηλόμισθος θα καταναλίσκει σχεδόν όλες τις μονάδες του που κερδίζει το μήνα για τον υψηλόμισθο πλούσιο που του περισσεύουν οι μονάδες του αυτές δεν θα αποθηκεύονται αλλά θα ανακυκλώνονται από το Κράτος στους πολίτες (όπως το αίμα του οργανισμού μας) και το αντίστροφο, από τους πολίτες στο Κράτος,- έτσι ώστε όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι να παράγουν έργα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αυτές λοιπόν τις παραπάνω λύσεις δίνουμε εμείς οι Λαοσθετιστές με τους τρεις πυλώνες των πρωτότυπων πολιτικοοικονομικών μας αρχών που οραματίστηκε ο συμπολίτης μας Λεοσθένης, τις οποίες αρχές με τους τρεις πυλώνες θα πλαισιώνουν οι έξι ως άνω προϋποθέσεις. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς, όσοι πολίτες εξακολουθούν ακόμα να πιστεύουν στο υπάρχον σήμερα Δημοκρατικό Καπιταλιστικό Σύστημα όπου ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος, αυτό το παρωχημένο καπιταλιστικό σύστημα το προσομοιάσαμε στο Δοκίμιό μας με ένα υπό κατάρρευση κτίριο καθότι αυτό το καπιταλιστικό σύστημα χρονολογείται από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή από το 1789 και εντεύθεν μέχρι σήμερα.

Ο καπιταλισμός υπό κατάρρευση, σαν ετοιμόρροπο κτίριο

Εδώ λοιπόν τους πολιτικούς θιασώτες του καπιταλιστικού συστήματος τους προσομοιάζουμε με ένα κακό πολιτικό μηχανικό που γνωματεύει ότι τα ετοιμόρροπα σπίτια και κτίρια όπως φαίνονται εξωτερικά μπορεί να κατοικηθούν, γιατί στο εσωτερικό τους διατηρούν ακόμα την ωραία κάτοψή τους και τον ωραίο διάκοσμο αυτής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ο κακός μηχανικός πως όταν καταρρεύσει το κτίριο

εξωτερικά θα καταρρεύσει και εσωτερικά η ωραία κάτοψη και ο ωραίος διάκοσμός της και θα σκοτωθούν όλοι οι άνθρωποι που μένουν ή εργάζονται σ' αυτό το κτίριο.

Το ίδιο συμβαίνει και μ' έναν κακό πρωθυπουργό που είναι θαυμαστής του καπιταλιστικού συστήματος, δεν βλέπει εξωτερικά πως ο καπιταλισμός βρίσκεται υπό κατάρρευση όπως ένα ετοιμόρροπο κτίριο αλλά βλέπει μόνοι εσωτερικά τον καπιταλισμό πως να ωραιοποιήσει και να συντηρήσει τον ωραίο διάκοσμό του που είναι το ισχυρό χρήμα του, δηλαδή το ευρώ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του πως όταν καταρρεύσει το καπιταλιστικό σύστημα τότε θα καταρρεύσει και το ισχυρό νόμισμά του επάνω στο οποίο στηρίζεται.

Έχοντας λοιπόν έτσι τα πράγματα εδώ παρατηρούμε το εξής παράξενο φαινόμενο: Ότι παρόλη την αλματώδη πρόοδο του ανθρώπου στις επιστήμες και στην τεχνολογία, δηλαδή να διορθώνουμε εξ ολοκλήρου τις καρδιές των ανθρώπων στην ιατρική, να προσεδαφίζομαστε σε άλλα αστέρια και πλανήτες του διαστήματος, να κατασκευάζουμε τεχνητά κύτταρα κλπ.,- δεν έχει καταφέρει ακόμα ο άνθρωπος να ζει ειρηνικά και να συμπεριφέρεται σε ισοτιμία και ισονομία με το συνάνθρωπό του.- Το λέμε αυτό διότι βλέπουμε σήμερα πως ο ένας άνθρωπος πάει να φάει τον άλλον, δηλαδή ο ένας να έχει όλα τα αγαθά του θεού, πλούσια διατροφή, ωραία σπίτια κλπ., ενώ ο άλλος να είναι πεινασμένος, ρακένδυτος, άστεγος και τελικά να μην έχει τίποτα.

Πρέπει δε να ντρέπεται η ανθρωπότητα, δηλαδή οι λαοί όλων των Χωρών και πιο πολύ ο επιστημονικός τους κόσμος, στην κατάντια που έφτασαν όλα τα προηγμένα κράτη του πλανήτη μας να χρηματοδοτούνται απ' αυτές τις περίφημες χρηματογορές που τις διευθύνουν κάποιοι επώνυμοι ιδιώτες και τράπεζες, χωρίς αυτούς τους κυρίους να τους εκλέγουν καθόλου οι λαοί των κρατών. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι κερδοσκόποι που χρηματοδοτούν τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Ασία κλπ.; Αυτοί οι κερδοσκόποι έχουν όνομα και είναι γύρω στις 200 οικογένειες (όπως λένε) που κυβερνούν όλα τα κράτη στον πλανήτη μας.

Πώς να αποσοβηθεί η οικονομική κρίση στην Ελλάδα

Τοιουτοτρόπως για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στην πατρίδα μας, θα επαναλάβουμε συνοπτικά αυτά που αναπτύξαμε προηγουμένως. Ότι η Ελλάδα για να φύγει σήμερα, το γρηγορότερο δυνατόν από την οικονομική κρίση, δεν λέμε πως οι σημερινοί κυβερνώντες πρέπει να εφαρμόσουν πιστά το δικό μας πολιτικό σύστημα του Λαοσθενισμού με τους τρεις πυλώνες του, γιατί έτσι υπερβάλουμε κατά πολύ στις απαιτήσεις μας.

Από την άλλη όμως μεριά όλοι μας προσδοκούμε, πως η σημερινή Κυβέρνησή μας, έστω και με τη σημερινή της σύνθεση και δομή, αμέσως τώρα πρέπει να κάνει την αναγκαία υπέρβαση των καθηκόντων της και να θέσει σε ισχύ τον δεύτερο πυλώνα των διακηρύξεών μας.

Δηλαδή με άλλα λόγια πρέπει τώρα αμέσως η Κυβέρνηση το γρηγορότερο να ανοίξει τις βιομηχανίες που έκλεισαν, καλώντας άμεσα στη χώρα μας από το εξωτερικό όλους τους Έλληνες βιομηχάνους, καθώς κι εκείνους τους συμπολίτες μας που (όπως ακούμε) έβγαλαν 700 δις ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες προς τις τράπεζες του εξωτερικού, και να ζητήσει από αυτούς όλους με καλό τρόπο να φέρουν πίσω στην πατρίδα μας την μισή περιουσία τους σε ευρώ, εάν θέλουν να έχουν πατρίδα και να λέγονται Έλληνες.

Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα ξαναχτίσουμε τη βιομηχανία μας το συντομότερο δυνατόν, όπου αυτή τη φορά, με την εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα της Θεωρίας μας, προσδοκούμε ότι τα γεωργικά και βιομηχανικά μας προϊόντα

στις αγορές θα είναι καλύτερα, ανταγωνιστικά και φθηνότερα όλων των προϊόντων των άλλων χωρών.

Το λέμε αυτό γιατί το κόστος παραγωγής των προϊόντων μας με νόμισμα τις θεωρητικές μας μονάδες που προείπαμε, θα καθιστά τα προϊόντα τα δικά μας πολύ φθηνότερα έναντι των προϊόντων των άλλων κρατών των οποίων το κόστος για να παραχθούν θα υπολογίζεται σε χρήμα που είναι το διεθνές σήμερα νόμισμα, το δολάριο και το ευρώ.

Επιπλέον δε όλων αυτών η Κυβέρνησή μας πρέπει να κηρύξει χρεοστάσιο των χρεών της ενημερώνοντας τους δανειστές της και ετέρους της ότι προς το παρόν αδυνατεί να πληρώσει το χρέος της.

Έχοντας λοιπόν έτσι τα πράγματα με αυτήν την περιληπτική θεωρία μας των τριών πυλώνων του Λαοσθένη, ενός νέου πρωτόγνωρου στην ιστορία πολιτικοοικονομικού συστήματος που θέλουμε να οικοδομήσουμε εμείς οι οπαδοί αυτής της Θεωρίας (οι Λαοσθένηδες ή Λαοσθениστές).

Με αυτόν τον τρόπο εμείς οι Νεοέλληνες πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναβαθμίσουμε τη χώρα μας ως αντάξια της αρχαίας Ελλάδας σε μία νέα Ελλάδα που θα γίνει ισχυρή οικονομικά και πρότυπο διοίκησης για όλες τις άλλες Χώρες, ώστε η πατρίδα μας ξανά να προπορευθεί στον πολιτισμό και να χαρίσει στον κόσμο πάλι νέες υπέροχες μορφές ζωής.

Εδώ λοιπόν κλείνοντας τις συνοπτικές πολιτικές μας διακηρύξεις προς όλους τους Έλληνες, ευχόμαστε προς τους αγανακτισμένους συμπολίτες μας που διαμαρτύρονται στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα καθώς και σε άλλες πλατείες της Χώρας μας να έχετε το θάρρος να συνεχίσετε το δίκαιο αγώνα σας που αφορά σχεδόν όλον τον ελληνικό λαό.

Τοιουτοτρόπως εδώ από την Ικαρία οι σύντροφοί σας και συναγωνιστές σας κάνουμε το δικό μας αγώνα στο νησί μας παράλληλα με το δικό σας αγώνα στην Αθήνα. Έτσι με τις διακηρύξεις μας αυτές και την αμέριστη συμπαράσταση και συμπαράταξή μας προς εσάς τους συμπολίτες μας των Αθηνών, σας χαιρετούμε όλους σας με τους πλέον αδερφικούς και ειλικρινείς χαιρετισμούς μας και σας υποσχόμαστε πως πάντοτε εμείς θα είμαστε συμπαραταγμένοι μαζί σας.

Ο Λεοσθένης – Λαοσθένης και οι 70 Λαοσθениστές
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 7/7/2011